



Nr. 3 – oktober 2016

Dankend bijeen

'U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakte het zeer rijk; de beek van God is vol water; U geeft hun koren: ja zó geeft u het'.

Deze zin staat in Psalm 65. In die psalm gaat het over Gods goedheid. En dat God zo goed voor ons is krijgen we gratis, dat is: uit genade.

Op Dankdag staat deze psalm ook centraal als we met de kinderen van de groepen 3 t/m 8 naar de kerk gaan. Daar mogen we samen danken voor álles wat God ons geeft. Daar zijn we dankend bijeen in een dienst speciaal voor kinderen.

Eerste steen

"Er staan al heel veel stenen" constateerden een paar slimmeriken. En daar hadden ze gelijk in. De bouwvakkers waren al vast aan de zijmuur van onze nieuwe school begonnen. Die eerste steen van wethouder Didi Dorrestein was dan ook vooral symbolisch. Maar wel een feestelijke mijlpaal als start van de bouw, samen met het plaatsen van de tijdcapsule bij de hoofdingang. In die tijdcapsule zitten tekeningen en verhalen van alle kinderen, de vingerafdrukjes van de peuters, namen en adressen van alle kinderen en personeel van school, een overzicht met foto's van de huidige methodes en inrichting van de basisschool, kaarten en brieven van bestuur en directie. Als over een jaar of veertig dat allemaal weer opgegraven wordt zal het een bijzonder tijdsdocument zijn van de school van nu.

Geboren

Op zaterdag 1 oktober werd Annelie geboren, het dochtertje van juf Johanneke Velzeboer en haar man Rob en het zusje van Ruth en Joëlle. We feliciteren hen heel hartelijk en wensen hen toen dat Annelie mag opgroeien tot eer van haar Schepper.

In de vorige nieuwsbrief las u wellicht de 'namenwedstrijd' van de kinderen. Welnu, het was inderdaad zo dat één van de kinderen uit de klas van juf Johanneke de goede naam had ingevuld. Dat was Maike van Geresteijn. Heel knap! Zij kreeg een heerlijke taart.



SamSam

Dat is de naam van de samenwerking tussen Muziekschool Barneveld en een aantal basisscholen, waaronder de onze. Op woensdag 12 oktober was de start van dit meerjarige project, waarbij muziekdocenten in school komen om les te geven, om leerkrachten te ondersteunen en om kinderen bekend te maken met allerlei instrumenten. Op onze school is elke vrijdagmorgen juf Corine in de klas. Muziek zorgt ervoor dat je hersenhelften beter samenwerken, dat de samenwerking en sfeer onderling verbetert en dat je creatiever en actiever wordt. Prachtige dingen. Maar we hopen vooral dat kinderen er enorm van genieten!

Juf Thieske

Binnen De Drieslag zijn een zestal invallers benoemd, die elk zijn verbonden aan een school. Zo is juf Thieske Verkerk een nieuwe juf in ons team geworden. We heten haar hartelijk welkom en we hopen dat ze met plezier invalt op de verschillende scholen van de stichting.



HERVORMDE BASISCHOOL

**PRINS WILLEM
ALEXANDER**

● Agenda

17-21 okt. Herfstvakantie
Wo 2 nov. Dankdag, 3-8 naar de kerk
Wo 9 nov. Nationaal Schoolontbijt
Ma+Di 14+15 nov. vrij (studiedagen)
Do 24 nov. Rapport 1
28-30 nov. Schoendoos inleveren
Wo 30 nov. Spreekmiddag
Do 1 dec. Spreekavond

● Controle

Soms moet het even tussendoor omdat we een belletje krijgen. Maar maandag na de herfstvakantie controleren moeders weer álle kinderen op hoofdfluis. Dan dus geen gel en geen vlechten a.u.b.

● Apparaten

De doos met kleine huishoudelijke apparaten wordt voller en voller. Hij staat er nog een maand. Alles wat in een boodschappentas past mag er in.

● Flessen

Bomvol zaten de flessencontainers deze week! Prachtig! De opbrengst van deze maand is zo'n vijftig euro. Dankjewel allemaal! Blijf lege flessen meebrengen.

● Tip

Bedenk in de herfstvakantie wat je allemaal in de schoendoos stopt. Die doos krijg je rond 1 november.

● Uitspraak

"Juf, ik weet niet waar de snotterbeldoekjes liggen" (*Teun, gr. 1*)

● Groet

**Tot zover deze Nieuwsflits.
Tot de volgende.**

Prins Willem Alexanderschool
Valkhof 90
3772 EE Barneveld
Telefoon: 0342 415634
E-mail: info@pwabarneveld.nl
Website: www.pwabarneveld.nl