



Nr. 1 augustus 2018



HERVORMDE BASISCHOOL

**PRINS WILLEM
ALEXANDER**

Van Schothorststraat 22

3772 AX Barneveld

0342- 415634

info@pwabarneveld.nl

AGENDA:

-  **27 augustus**
Start nieuwe schooljaar
-  **27 augustus**
Luizencontrole na inloopkwartiertje
-  **30 augustus**
Opening schooljaar vanaf 18.45 uur
-  **11 september**
13 september
Startgesprekken



**Thema van de
openingsavond:
'Het goede van vroeger,
het beste voor de
toekomst'**



Nieuwsflits 1

Na een zonovergoten zomervakantie staan we bijna aan het begin van het nieuwe schooljaar. De vakantie heeft u wellicht naar verre oorden gebracht of juist niet. Hoe het ook zij, aan alle vrije tijd komt, ook voor de kinderen, weer een einde. We gaan weer beginnen!



De eerste schooldag

Op maandag aanstaande hopen we weer met elkaar te beginnen. Op deze eerste schooldag willen we de gelegenheid bieden voor ouders om even mee te lopen naar de nieuwe groep en wellicht ook even kennis te maken met de nieuwe meester of juf. We houden daarom een inloopkwartiertje van 8.30-8.45 uur en voor de ouders die dit leuk vinden is er een kopje koffie in de hal van de onder- of bovenbouw. Om kwart voor negen hopen we met de kinderen te kunnen gaan beginnen.

Opening schooljaar

Op 30 augustus willen we samen met u het schooljaar officieel openen tijdens een speciale bijeenkomst die begint vanaf 17.45 uur. We zorgen voor iets lekkers te eten, maar dit is geen complete maaltijd, dus wilt u hiermee rekening houden? U bent van harte welkom met de kinderen. Om 18.45 uur willen we de teampresentatie en de jaaropening houden en daar hebben we dit jaar weer een speciale verrassing bij! Om ongeveer 19.15 uur is het programma afgelopen. We hopen u te mogen begroeten!

Schoolkalender en schoolgids

De jaarkalender voor het nieuwe schooljaar wordt aanstaande maandag bij ons op school geleverd en daarna z.s.m. aan alle oudste kinderen meegegeven naar huis.

De schoolgids wordt niet in gedrukte vorm verspreid maar is digitaal beschikbaar en wordt zodra gereed gepubliceerd op de website.

Lief en leed

Een lange zomervakantie bracht bij ons op school zowel blijde als droeve berichten. We ontvingen een bericht van een geboorte. Maar we hoorden ook van ernstige ziekte. Vreugde en verdriet kunnen soms zo dicht bij elkaar liggen.

We dragen de zegeningen en de zorgen op tijdens ons gebed bij de weekopening en –sluiting.

Eerste hulp bij invallen (EHBI)

We zijn heel blij en dankbaar dat alle vacatures vervuld zijn en we zullen hierop donderdagavond zeker even terugkomen. Tegelijk horen we geluiden om ons heen van nog niet vervulde vacatures. Ook de invalpool is nagenoeg leeg. We maken ons in die zin wel zorgen over mogelijkheden van invallen bij ziekte van één van de meesters of juffen in de komende maanden. Daarom zullen we u binnenkort informeren over de opvangmogelijkheden bij ziekte en vragen we u tegelijk of u zelf bereid bent of in uw kennissenkring nog namen kent van mensen die geschikt zijn voor eventuele invaldagen. Daarbij is wettelijk een onderwijsbevoegdheid van belang, maar het zou maar zo eens kunnen zijn dat ook ander HBO-ers hiervoor benaderd gaan worden in de toekomst.



De PWA op weg naar 2020!

In het nieuwe schooljaar gaan we een vernieuwde visie op ons onderwijs met elkaar uitwerken en vorm geven in de groepen. Uiteraard willen we u als ouders hierover ook informeren. Daarom willen we u alvast attenderen op een ouderavond over dit onderwerp op maandag 1 oktober. Wilt u die avond alvast in uw agenda reserveren?



'Ziet ik maak alle dingen nieuw'.

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar hebben we als team stilgestaan bij dit prachtige woord uit Openbaring 21: 5. Wat een geweldige belofte van de Heere voor de wereld waarin we leven en waarin we elke dag de toenemende onrust ervaren. Wat een wonderlijk woord voor mensen die ervaren dat een nieuw begin in hun eigen leven elke keer weer nodig is en Hij het mogelijk maakt!

Wat een wonderlijk woord om te mogen weten dat ook wij weer een nieuw schooljaar mogen beginnen, samen met Hem. Hij zal ons leiden en helpen. Er staan weer allerlei dingen te wachten met vragen die we nog niet kunnen beantwoorden, maar in vertrouwen op Hem gaan we op pad. Loopt u met ons mee!

